

GRIMBERGEN

"Mister Michel" 90

23e jaargang

Michel Verschueren alias "Mister Michel" en "Zilveren Vos" is 90 jaar en runde 63 jaar geleden al een keur turnploeg bij de MHTS te Aalst.

Het was de voorbije dagen rond Michel Verschueren -al dan niet bij hem thuis in Grimbergen- een drukte van jewelste met journalisten en fotografen. Het thema in hun artikels draaide allemaal rond het voetbal en Anderlecht. Echter, Morsum Magnificat is de klassieke pers niet en kan dan ook over Michel Verschueren andere zaken brengen dan de doorsnee journalisten van de klassieke pers, onder meer over Michel's periode bij de MHTS te Aalst en diens keurturnploeg waarvan de auteur van dit artikel de "voorman" was, Michel weet dat nog zeer goed.

eigen berichtgeving



Streng leermeester.

Tijdens de ontmoeting op zijn 90e verjaardag bij hem thuis in Grimbergen zei Michel: "weet ge nog dat wij 's middags aan het oefenen waren terwijl de andere leerlingen op de binnenplaats speelden?" Morsum Magnificat reageerde dat Michel Verschueren toen een streng leermeester was, zijn echtgenote Marie-Louise beaamde dat; "nu nog" voegde ze er aan toe!

Michel Bottu.

Voor het in 1958 op poten zetten van zo'n keur turngroep, werd gekozen uit de leerlingen van de Middelbare en Hogere Technische Scholen -MHTS, nu VTI- waaronder de auteur van dit artikel- heeft Michel Verschueren zich laten inspireren door de bekende Gymnasiarch Michel Bottu, bekend van zijn ochtendgymnastiekprogramma bij BRT radio. Bottu werd in 1901 geboren en is in 1973 overleden, hij had een militaire opleiding in de Kadettenschool en opende een privé gymnastiekzaal in Brussel. Bottu werd ook belast met gymnastiekonderwijs aan het ILO -Instituut Lichamelijke Opleiding- te Leuven.



Een demonstratie van de keur turnploeg van Michel Verschueren in 1958 op de binnenkoer van de MHTS te Aalst. Onder de pijl Michel Verschueren, toen 27 jaar, die deze foto's niet meer heeft. Inzet : hoe Michel er toen uit zag

meer op p2



foto EVER 17/03/2021

Michel Verschuereen 90 jaar, wat vermoeid vanwege de vele, twee dagen durende persactiviteiten, hier voor de lens van Morsum Magnificat in één van zijn werkruimten met overal sierstukken, vooral ook uit Congo en alle landen van de wereld.

◀ **vervolg van p1**

Discipline.

Bij de MHTS te Aalst heerste er sowieso discipline, dat werd door Michel Verschuereen ook van zijn equipe verwacht, dat straalt de foto -inzet- ook uit. De ploeg oefende -buiten de lesuren- drie keer per week, dat allemaal gratis, wij hebben voor de prestaties geen vergoeding ontvangen. Terwijl de andere leerlingen zich 's middags op de binnenkoer van de MHTS mochten ontspannen, spanden de tien deelnemers van de keurgroep zich in onder leiding van Mister Michel. Michel Verschuereen wist wat hij toen wilde en bereikte dat ook. Dat kon omdat in die tijd de jeugd en de studenten nog discipline kon worden bijgebracht, die tijden spreken vandaag alleen nog maar tot de verbeelding. Nu denken studenten alleen nog aan feesten, festivals en erger: alcohol en drugs.

Optredens.

Behalve voor de MHTS zelf, is de groep opgetreden bij Freddy Sunder in het programma "Kijk uit" van de BRT. Tijdens de Expo 58 is er een optreden geweest in het Amerikaans paviljoen. De auteur van dit artikel was twee jaar de voorman van de groep en dat weet en apprecieert Michel Verschuereen nog tot vandaag. Tijdens het

bezoek van 17 maart, heeft de auteur van dit artikel pas na 63 jaar kunnen uitleggen hoe het kwam dat hij de MHTS helaas diende te verlaten, dat andere zaken die het leven van de auteur niet makkelijk hebben gemaakt, heeft Michel diagonaal kunnen vernemen.

De afpersing, het voetbal.

We hadden het kort ook over het voetbal, Michel kent ons standpunt dat het niets meer met sport te maken heeft, al langer. Michel beaamde dat en wijst naar de affaire Bosman

-Bosman arrest 1995, nvdw waarmee het zou begonnen zijn. We hadden het ook over de niet onbesproken Diego Maradona, de reactie van Michel: "zwijg mij daarover, breek mijn mond niet open" zegt genoeg. Ik herinnerde Michel ook aan de afpersingszaak door René Van Aeken en Jean Elst -beiden overleden, red-, RSCA-voorzitter Constant Vanden Stock werd toen afgeperst en ook Michel werd door onderzoeksrechter Bellemans bij de Rijkswacht van Halle opgesloten, Michel furieus "ik had met die zaak niets te maken hé". De auteur van dit arti-

kel kende de familie Van Aeken die aan de Kempenlaan in Wommelgem woonden en frituuruitbaters waren. René belandde in de gevangenis in Antwerpen, opende nadien het café The Jail aan het beruchte Antwerpse De Coninckplein en week later uit naar Thailand waar hij in 2014 is overleden, Jean Elst was voordien al gestorven. We waren meer dan twee uur in gesprek met Mister Michel, waarna hij zei "ge moet nog eens terug komen", een uitnodiging waarop we zullen ingaan, na 63 jaar is er nog e.e.a. te vertellen.

Erik Verbeeck

De tijd dat er nog discipline was onder de studenten



Turnzaal MHTS 1958

De turnploeg van de MHTS Aalst in 1958 - uiterst links -en inzet- voorman en auteur van dit artikel